

DEN DIESTENEIR

UW MAANDELIJKS INFOBLAD

Juni 2013 • jaargang 14 • nr. 168
meer nieuws: www.hagelandactueel.be

Verschijnt in Diest, Molenstede, Schaffen, Deurne, Kaggevinne, Webbekom

Bedeeld door:  bpost

MUSEUMVRIENDEN OP STAP NAAR HENEGOUWEN



De Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest trekken op 15 juni richting Henegouwen. Op het programma staan bezoeken aan een kasteel, museum en mijnsite.

De deelnemers bezoeken in de voormiddag de gerestaureerde mijnsite 'Le Bois du

Cazier', berucht van de vreselijke ramp van Marcinelle op 8 augustus 1956. Na een koffie met croissant laten gidsen je kennis maken met het verhaal van de site, het industriële verleden van de streek, de migratie -ook uit Vlaanderen-, en de teloorgang. Op de site is ook een industrie-

en glasmuseum, dat na de rondleiding kan bezocht worden. Er is een lunch voorzien in restaurant La Saint-Charles.

In de namiddag worden we in het 'Kasteel van Seneffe' ondergedompeld in de luxe van de Eeuw van de Verlichting. Een gids begeleidt de deelnemers naar de publieke en privé vertrekken van dit 18de eeuwse kasteel. De organisatie heeft voor een speciale themarondleiding 'Le chocolat de l'après-midi' gekozen. Dit bezoek wordt afgesloten met een degustatie. Na de rondleiding is er gelegenheid om de zilvercollectie van de Waalse gemeenschap individueel te bezoeken, een wandeling te maken in de tuin of uit te blazen in het 'Salon de dégustation XVIIIème siècle'.

Interesse ? Neem dan contact op met de 'Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest' via mail aan vrienden.museum.archief.diest@gmail.com of neem telefonisch contact op met Ann Hanegreefs op het nummer 013-33.77.71.