

DIEST 22/10/2014

VRIENDEN VAN STEDELIJK MUSEUM EN ARCHIEF DIEST VERHUIZENNAAR CITADEL

## Citadel loopt stilaan vol



Guy Hanegreefs van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest verhuist naar de Citadel

Precies vier jaar nadat de laatste para's de Citadel in Diest verlieten, hebben intussen al acht instanties een lokaal toegewezen gekregen op het voormalige militaire domein. Onlangs nog verhuisde de verenigingen Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest naar het logementsblok. De plannen om een jeugdherberg te vestigen in het courtinegebouw zitten voorlopig wel in de koelkast.

De nieuwe huisvesting op het citadeldomein van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief is goedgekeurd op de gemeenteraad in Diest. Maar de vereniging verblijft sinds kort al in lokalen van het logementsblok. Ze waren voordien gevestigd in een schoolgebouw in de Overstraat, waar ook de Hagelandse Academies gevestigd waren. Omdat de stad huur voor die lokalen moest betalen, besloot ze de academies samen met de verenigingen naar het citadeldomein te verhuizen. Het domein, dat er verlaten bijlag sinds het Eerste Bataljon Parachutisten de site verliet, kwam enkele jaren geleden via een onteigeningsprocedure in eigendom van de stad.

'Enkel de Hagelandse academies werden ondergebracht in het courtinegebouw', vertelt burgemeester Jan Laurys (DDS). "Met de autismeschool De Lift, de Radio Amateurclub Diest, de Diestse Turnkring, de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief en Anonieme Alcoholisten Groep Diest werd overeengekomen dat ze de lokalen mogen gebruiken tot de bouw van het Algemeen Ziekenhuis Diest start. Binnen een zestal jaren moeten ze dus op zoek naar een andere oplossing."

De Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief zijn alvast erg opgetogen met hun nieuwe lokaal. De vereniging ruimt het lokaal momenteel op en geeft het een nieuwe inrichting. 'De citadelsite is veel makkelijker bereikbaar en er is veel meer parkeergelegenheid", zegt voorzitter Guy Hanegreefs. "Toen we nog in de Overstraat gevestigd waren, moesten we constant rekening houden met de schooluren. Samenkomen op zondag was hierdoor praktisch onmogelijk. Op het citadeldomein is dit geen probleem meer.'

KRISTEL BERVOETS