

Bezoek aan Zelem

woensdag 21 augustus 2024



Zelem is een klein en mooi dorp, maar vooral, de rijke geschiedenis van Zelem, is relatief weinig gekend. Ten onrechte, want sinds de Franse tijd is Zelem geen buitenland meer voor de Diestenaars. Wat kunnen we hieraan doen? Ga met ons mee op bezoek!

De Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest vzw nodigen u uit om kennis te maken met Zelem. Cyril Rubens zal onze gids zijn en ons kennis laten maken met de rijke geschiedenis van Zelem en de connecties met Diest.

We starten op het Dorpsplein met de Sint Lambertuskerk, de mooie kiosk, de gemeenteschool en het vroegere gemeentehuis.

Daarna wandelen (500 meter, er zijn indien nodig enkele parkeerplaatsen aan het kasteel)) we naar het Lobos kasteel. Dit bezoeken we niet, maar we mogen uitzonderlijk wel in de kelders van de middeleeuwse donjon.

Na de wandeling bieden we graag een drank naar keuze aan in Huize Nassau, de vroegere pastorie van Zelem.

Afspraak om 14.00u op het Dorpsplein van Zelem, waar voldoende parkeergelegenheid is. Indien nodig, kun je ook parkeren naast de gemeenteschool, vlak tegenover de kerk.

Geen vervoer? Laat het ons weten en we zoeken samen naar een oplossing.

Duur: 1,5 uur

Prijs: € 7,00 pp (rondleiding & een drank naar keuze)

Inschrijven kan door betaling van €7,00 pp op rekening BE 50 4529 0482 6118 van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest vzw met vermelding 'Zelem'.

Wij verwachten uw betaling vóór 19 augustus 2024

Namens het Bestuursorgaan van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest vzw

Vriendelijke groeten

Guy Hanegreefs

Voorzitter

0477/840828



Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest vzw – t.a.v. de voorzitter van VSMAD, Grote Markt 1, 3290 Diest - Ondernemingsnummer 0414.401.123 - RPR rechtbank gerechtelijk arrondissement Leuven – info@vsmad.be – <https://vsmad.be>